



BESTE MENSEN,

Ziet u hem ook? Die stip aan de horizon? Daar liggen de versoepelingen waar we naar verlangen.

Deze week ontving ik een berichtje dat zei:

Een horizon is een denkbeeldige lijn die zich terugtrekt naarmate je dichterbij komt

Je kunt er uit begrijpen dat je de zaken zelf niet kunt bespoedigen. Die stip evenwel, komt ontegenzeggelijk dichterbij, elke dag, ook al zouden wij hopen dat ie wat minder ver weg was en wat meer tempo maakte.

Het enige dat wij kunnen doen is hem geen strobreed in de weg leggen en ons aan de regels houden.

Dat betekent dus dat we nog geen bijeenkomsten kunnen houden voorlopig.

WAT KAN ER WEL?

Wat wél kan is het bijhouden van een bijzondere [website](#) met **elke zondag en woensdag** nieuwe publicaties.

Op dit moment vormt de weg naar Pasen de inspiratie daarvoor. We plaatsen een bezinningstekst met een bijpassend lied, en een recept dat past in de Vastentijd. Ook vindt u steeds een natuurfilmpje, iets leuks, moois of grappigs en een spreuk.

Na Pasen passen we natuurlijk de inhoud weer aan.

We hebben, letterlijk daarnaast, ook een kolom met wandelingen om zelf te maken en interessante links naar andere websites.

U zult zien, of heeft al gezien, dat het aanbod van de website past bij wat u van *De drie ringen* gewend bent: Interessante onderwerpen, mooi om naar te kijken of te luisteren en passend in de wereld waarin we leven.

Helaas kunnen we u geen gezelschap aanbieden en ook voor iets lekkers bij de koffie moet u nog even zelf zorgen.

Bent u ook nieuwsgierig? U kunt ons [HIER](#) vinden.

PASEN

En voor wat Pasen betreft:



Maak iets lekkers klaar, dek de tafel mooi, gewoon voor uzelf, en vier het leven!

Mede namens de [Vrienden van De drie ringen](#) wensen wij u mooie dagen!

Zorg goed voor uzelf en elkaar, blijf gezond en tot ziens in betere tijden!

Als *De drie ringen* - gemeenschap willen we er voor elkaar zijn.
Voor vragen of een praatje mag u ons altijd bellen: Tel: **06 36446567**