

BESTE MENSEN

De persconferentie van de regering afgelopen dinsdag heeft ons geleerd dat de huidige lock-down door zal lopen tot tenminste 15 maart. We maken daarmee het jaar van beperkingen rond en er zal nog wel iets bij komen. Voor *De drie ringen* betekent dit in elk geval dat er ook in de maand maart geen bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd.

ZAADJES EN HEEL VEEL JUWEELTJES ONDERWEG NAAR PASEN

Intussen zijn we onderweg naar Pasen. Voor het tweede jaar op rij beleven we de veertig-dagentijd in beperking. Carnaval hebben we in stilte voorbij moeten laten gaan, maar deze weg naar Pasen kunnen we op de [website](#) van *De drie ringen* samen beleven.

Zoals u weet plaatsen we daar elke woensdag en zondag nieuwe juweeltjes in de vorm van gedachten, gedichten, wetenswaardigheden, knipogen, muziek-, cultuur en natuurvideo's ter bemoediging en verstrooiing.

We merken dat veel van u deze site regelmatig bezoeken en daar zijn we blij mee, omdat we op die manier toch mooie dingen kunnen delen.

Ook heel fijn is dat u zo nu en dan ideeën aanlevert, blijf dat vooral doen!

Bij de vastentijd staan we stil aan de hand van het boekje: '**Zaadjes op weg naar Pasen 2021**', dat mede is geschreven door pastor **Huub Schumacher**, die we goed kennen van zijn inspirerende lezingen.

Afgelopen oktober in de Kerk aan het Templesplein, over [gevaarlijke ideologieën die in de lucht hangen](#).

Het meditatieboekje is uitgegeven door **Berne-Media**.

Een andere oude bekende die we rondom deze lijdenstijd op onze website tegenkomen is **Kees Posthumus** die voor ons een aantal theatervoorstellingen heeft verzorgd ter gelegenheid van de seizoensoeningen in 2017 en 2018. Hij vertelt met een aantal collega's 40 VERHALEN.

Elk van de 40 dagen voor Pasen een prachtige vertelling, die u bij ons kunt bekijken en beluisteren.



RECHTERKOLOM

We attenderen u graag ook even op de RECHTERKOLOM van onze [website](#).

Letterlijk naast de publicaties die twee maal per week worden aangevuld, vindt u daar een aantal extra bijzonderheden.

Bovenaan de kolom staan twee bezinnings-momenten: elke zaterdagmiddag plaatsen we daar, nadat dit online is uitgezonden, het *Zaterdag-middaggebed* uit [Taizé](#) en elke zondagochtend doen we hetzelfde met het 'Woord van de Wester', uit de Westerkerk in Amsterdam.

Verder vindt u daar ook onze maandelijkse '[zelf-wandeling](#)' en momenteel de genoemde 40 VERHALEN van **Kees Posthumus** en een aangrijpende documentaire *BRIEVEN AAN DE HEMEL* over de beroemde kunstenaar *Aad de Haas* als vader.

Zorg goed voor uzelf en elkaar, blijf gezond en tot ziens in betere tijden!

Als *De drie ringen* - gemeenschap willen we er voor elkaar zijn.
Voor vragen of een praatje mag u ons altijd bellen: Tel: **06 36446567**