

Nieuwsbrief 2020 – 15



Bestuur, Programmaraad, vrijwilligers en Vrienden van De drie ringen wensen u mooie en waardevolle feestdagen toe en, na een bizar en turbulent jaar, een 2021 met voldoende geduld en humor om door de woestijn te trekken, in het vertrouwen de plek te zullen bereiken, waar u weer samen kunt zijn met uw dierbaren!

Tot 19 januari moeten we weer even op slot maar we hopen dat als iedereen zich aan de regels houdt, onze **FILMLUNCH** op donderdagmiddag **21 januari** weer gewoon door kan gaan. Daarover zullen we waarschijnlijk bij de persconferentie van 12 januari 2021 meer horen. Intussen is er **héél véél** te beleven op onze **WEBSITE**, dus komt u ons daar vooral bezoeken!!

Filmpjes met mooie muziek, maar ook vieringen, gedichten, teksten en wijsheden.

Zondag de 20e worden bijvoorbeeld een **interview met de kerkhistoricus Paul de Geest** toegevoegd over de Kerk in Coronatijd, maar ook **bijzondere kerstmuziek** uit het uiterste noorden en uit het uiterste zuiden van Europa.

Om u een hart onder de riem te steken wordt er **elke zondag en woensdag** weer iets nieuws aan toegevoegd.

Bovendien plaatsen we al sinds juni elke maand een **WANDELING** die u zelf kunt gaan maken.

Dat zijn er dus intussen al 7!



Als De drie ringen - gemeenschap willen we er voor elkaar zijn. Voor vragen of een praatje mag u ons altijd bellen:

Tel: 06 36446567



Wilt u ons steunen? Dat kan door Vriend van De drie ringen te worden. Meer informatie vindt u **[HIER](#)**